

Toscana og Cruise fra Rom til Venedig - april 2015

Onsdag d. 15. april 2015: jeg fik ordnet min automatiske optakning på Teltmore. Vi var tidligt oppe, hentede Michael i Virum og kørte til lufthavnen. Michael lånte bilen, mens vi var i udlandet. Vi fløj med SAS til Rom og kørte i lejet bil til Toscana. Vi havde madpakke med hjemmefra. Hos AVIS fik vi en hvid Fiat 500, som kunne rumme os og bagagen. Vi havde vores egen GPS med, og den var vi meget glade for. Vi kom fra Fiumicino-lufthavnen hurtigt ud på motorvejen mod Civitavecchia gennem Lazio-regionen. Autostrada Azur var ganske ujævn i vejbelægningen. Vi kom forbi Grosseta og kørte så ind i Toscanas indland med bakker, grønne marker, okrafarvede huse og vin- og olivenområder. Det er meget smukt.

Vore mål med besøget i Toscana var: at opleve det smukke toscanske landskab, at se Henriks lejlighed og Thomæus's vingård, at opleve nogle gamle toscanske byer og at spise nogle gode italienske måltider. Vi fik set Montemerano, Siena, Volterra, Pitigliano, Saturnia og Manciano. Vi måtte denne gang opgive at besøge Pisa, Lucca, Firenze og andre mere nordlige lokaliteter.

Uden besvær fandt vi Montemerano, som er en fin gammel by på en bakketop - dem er der mange af. Her er snævre gader, smukke blomster, fine gamle hus og en meget hyggelig atmosfære. Der var også et bibliotek, og lige ved siden af det lå huset, hvor vi skulle bo i Via Della Torre 2A, Montemerano, Comune di Manciano, Provincia di Grosseto (GR). Vi slæbte kuffertene op, og gik en lille orienteringstur i byen. På en lille bar fik vi et par glas hvidvin og tapasanretning. Aftensmaden spiste vi på en af byens mange restauranter "Osteria & Enoteca Passaparola" - vi fik tagliatelle de chef og husets hvidvin. Karin ringede til Michael. Derefter sov vi godt.

Om lejligheden - Lejligheden ligger øverst i 2-etagers hus, hvor underetagen ikke benyttes. Lejligheden er på 130 m² og har 130 m² tagterrasse med fantastisk udsigt over bjerge og dale. Den ligger i den ydre del af byen Montemerano hvor der bor ca. 350 mennesker. Lejligheden er rummelig med 2 store soveværelser - det ene med altan, 2 badeværelser med toilet, stort køkken-alrum og stue. Soveværelserne har 2 sovepladser hver, derudover er der madrasser/sofaer, så op til 6 personer kan overnatte. Stuen har TV og Ipod anlæg - og der er trådløst internet. Det åbne køkken og det lille bagvedliggende bryggers indeholder alle hårde hvidevarer, opvaskemaskine og vaskemaskine mm. Fra lejligheden er direkte adgang til tagterrassen med panorama udsigt over hele området. På terrassen forefindes der loungepuder, spisebord/stole og en bruser til varme dage.

Seværdigheder - Området byder på en masse interessante oplevelser. En masse små byer, med markeder og gode billige restauranter og seværdigheder. Saturnia er kendt for sine helse svovl-bade (ca. 4 km.) i hele Toscana, her kan bades gratis i kilderne eller man kan besøge selve sanatoriet www.termedesaturnia.com - også byen er hyggelig med rigtig gode (men lidt



dyrere restauranter), Saturnia har endvidere en fantastisk golfbane. Pitigliano www.pitigliane-toscana.com er en spændende by med en fantastisk historie, som man skal opleve. Der er ca. 35 min. kørsel til vandet, som tilbyder både offentlige og lækre

private strande (bl.a. Beach Florida). Ved vandet ligger også Orbetello er en hyggelig handelsby med gågader og restauranter. Besøg også øen Argentario, som har nogle hyggelige havnebyer Porto S. Stefano og Porto Ercole - og en rigtig god golfbane. Der er ca. 1,5 times kørsel til Siena i nord og ca. 2 timers kørsel til Pisa og til færgen som sejler til Elba op langs kysten. Mod øst ligger Bolsena søen, som også er et besøg værd.

Torsdag d. 16. april 2015: I dag var det Dronningens og Anne-Marias fødselsdag. Vi fik morgenkaffe, og bestemte os for en lang biltur gennem det sydlige, vestlige og centrale Toscana. Næsten 3 timer tog det at komme til **Volterra** - byen ligger som mange **etruskiske byer** på en bakketop, og byen har flere museer med vigtige etruskiske fund bl.a. figuren Ombra della Sera (Aftenskyggen) i Giacomettistil. Efter at have parkeret bilen udenfor bymuren vandrede vi ad den centrale gade Via Don Minzoni til **Palazzo del Priori**, som vi beundrede fra en fin lille isbar. Det er bygget i begyndelsen af 1300-tallet. Vi var på turistkontoret for at spørge om vej til Tenuta Monterosola. Vi fik også set byens **romerske amfiteater**. Volterra er også kendt for alabaster, og så reklameres der for et torturmuseum.



Etruskerne

kom til Toscana fra Lilleasien omkring år 900 f. Kr. De fremstillede våben, redskaber, rustninger og smykker med materialer fra lokale mineralforekomster. Der var vareudveksling med grækerne. Efter en blodig krig med romerne i 395 f. Kr. blev etruskerne underlagt romersk styre.

Mange romerske ideer om religion kan tilskrives etruskerne. Men meget besvær og efter at have spurgt mange om vej lykkedes det at finde **Thomaeus's vingård - TENUTA MONTEROSOLA s.r.l.** soc. agri. Dott. Ewa & Ing. Bengt Thomaeus 56048 Volterra (Pignano) - Toscana - Italia Tel & Fax: +39 058835062 Mobile: +39 3478263632 - +39 3463584834 Email:



tenutamonterosola@gmail.com. Vi måtte langt ud ad en jordvej, så bilen blev møgbeskidt. Vi havde aftalt besøget pr. mail, men de var i Stockholm i anledning af fødslen af et lille barnebarn. En af deres ansatte viste os rundt - han hed Michael og var agronom. Vi så vinmarkerne, produktionslokalerne, lagerlokalet, hvor vinen ligger i egetræstønder i mindst 15 måneder og beboelseshuset.

Der er 3 faste ansatte bl.a. agronom og enolog og så tilkommer ekstra hjælp i sæsonen. Der produceres ca. 8000 flasker om året (Prins Henriks vinslot producerer 180.000 flasker årligt), og målsætningen er meget høj vinkvalitet og økologi. Det er som et vinmæssigt flagskib for Volterra-området. Der var vist mindst 4 forskellige druetyper - de har en flot hjemmeside. Vinen sælges i Italien, England, Sverige, Belgien, USA, etc. Thomaeus købte gården i 2013 for 4 millioner Euro. De laver også olivenolie. Beboelseshuset er flot og imponerende - noget af bygningen var fra 1500-tallet. Der var en flot swimmingpool - kvalitet og luksus overalt. Thomaeus var med på vores rejser på Mekong og i Myanmar.



Vi fortsatte bilkørslen mod **Siena** - og passerede **San Gimignano** - byen med de mange smukke middelaldertårne. Siena er en meget gammel by bygget på 7 høje. Siena havde sin guldalder op til 1348, da pesten dræbte en tredjedel af indbyggerne. 200 år senere døde endnu flere i en 18 måneders lang belejring, der endte med sejr til florentinerne. Sejrherrene stoppede al udvikling og byggeri i Siena, hvor

tiden stod stille, og bygningerne er først for nylig blevet renoverede.

Jeg måtte vende bilen i en snæver gade lige så stejl som pigernes skolevej i Saint Martin d'Uriage. Vi måtte gå det allersidste stejle stykke vej, men kom så ind på den flotte rådhusplads **Piazza del Campo** - den er kendt for **festivalen Palio**, hvor byens distrikter konkurrerer i ridning uden sadel. Traditionen er meget gammel - nævnes første gang i 1283, men går måske tilbage til romersk tid. Vi fik en is på en af de mange restauranter ved pladsen. Guidebogen skrev, at bygningerne rundt om pladsen er fra perioden 1260-1348. På pladsen findes en flot **marmorfontæne** med bibelske figurer - vandet kommer fra en 25 km lang akvædukt, der har fungeret siden 1300-tallet.

Rådhuset Palazzo Pubblico var inspiration for Martin Nyrup, da han tegnede Københavns Rådhus. Flotte sale fra middelalderen er åbne for almenheden. Tårnet **Torre del Mangia** er fra 1338-1348 - det er 102 meter højt. Der var masser af turister i området, og vi hørte også alle byens kirkeklokker ringe kl. 18. Vi gik videre til **Domkirken Duomo**, som blev bygget 1136 - 1382 i gotisk stil. Bygningen er i sort og hvidt marmor, og en sidefløj står endnu ufuldendt. Vi købte brød og parmesanost med hjem til morgenmaden. Der var 2 timers kørsel tilbage til Montemerano, som nu lå smukt oplyst på bakketoppen i det mørke landskab. Stjernerne funkede på nattehimlen. Kl. 20.30 sad vi på **restauranten "Il Nibbio"**, hvor Karin fik lammekoteletter, mens jeg fik lasagne. Flink betjening og god mad og flere af gæsterne havde hunden med. Michael ringede inden vores sengetid.

Fredag d. 17. april 2015: vi sov igen dejligt og stod op til fint vejr. Vi kørte lidt tøj i vaskemaskinen og så filmen "Flight Plan" med Jodie Foster. Ved frokosttid kørte vi 25 km til **Pitigliano** - en lille by, der ligger højt oppe på klipperne over floden Lente. Klipperne er af tuf, og der er hugget huler i dem. Vi parkerede på **Piazza Garibaldi**, og gik ad **Via Zuccarelli** - igen typiske huse langs de smalle stræder. Vi passerede den jødiske ghetto, som opstod, da jøder i 1600-tallet søgte tilflugt her. Vi kiggede ind i kirken, som var under renovering. På restauranten "La Rocca" på **Plaza de la Revolution** fik vi dagens is og tissepause.

Vi kørte tilbage til **Manciano**, der også ligger på en bakketop. Her fik vi benzin på, inden vi fortsatte til **Saturnia** og stoppede ved **Cascate del Gorello** med svovlholdigt vand. Her er også et kurbad. Derfra vendte vi tilbage til **Montemerano**, som vi spadserede igennem. Det er meget charmerende og fredelig lille middelalderby. Vi kiggede ind i kirken fra 1727. Der lød dejlig kirkemusik, og Karin tændte et lys for de døde. Vi gjorde et pitstop på **Bar Il Glissani** på **Piazza Canzanelli**, hvor vi fik et glas rødvin og lidt





tapas. Her kunne vi også komme på Internettet, checke nyheder og mail, og sende en hilsen til Rikke, Thomas og Michael. Der var en mail fra Rikke i Dublin.



Montemerano og de andre toscanske byer, vi har set, minder meget om steder, vi har besøgt i Frankrig - St. Emillion, Mont St. Michel og Perouges - men med knapt så mange turister. Træerne var sprunget ud, og vi har set mange smukke blomster - rosmarin, blåregn, og mange andre. Vi købte en flaske toscansk rødvin - Montauto - plus lidt pølse og fik et glas, inden vi skulle ud og spise. Restauranterne åbner først kl. 19.30. Vi spiste i "La Casia" neden





for bakken - jeg fik hjemmelavet ravioli, og Karin fik grillstegt oksekød med grøn salat og parmesan. Vi fik begge tiramisu - et dejligt måltid i pæne omgivelser. Vi fik kaffen hjemme i lejligheden. Vi ringede til Thomas - alt var vel hos dem. Michael var lydmand på "Rust".

Lørdag d. 18. april 2015: vi stod op kl. 7 til gråvej og kølighed. Efter morgenmaden ryddede vi op efter os og lagde 50 euro til damen, som holder lejligheden. Vi pakkede bilen og **kørte mod Civitavecchia**, og nu var det dejligt vejr. Vi kom ud på små skovveje uden megen trafik, og det blev en smuk tur. Det tog 1½ time at køre turen. Jeg ringede til Rikke, og Karin ringede til Michael - han og Dorte var i sommerhus. Vi fik afleveret bilen til AVIS uden problemer - vi havde kørt 666 km på 3 dage, og lejen kostede 2500 kr. Vi skulle kun gå 20 meter til et sted, hvor vi kunne komme med en transferbus til cruiseterminalen, hvor Norwegian Jade lå stor og smuk.

Indcheckningen gik smidigt, fordi vi var blandt de første gæster. Der er meget højt serviceniveau. Skibet er vist fuldt booket op på denne tur. Vi havde kabine 5504. **Vi gik 1 times rundtur** og orienterede os i det meste af skibets faciliteter. Vi var til en præsentation om de forskellige dining options, og vi bestilte bord til den **franske restaurant "Le Bistro"**. Vi fik også en drink ved poolbaren, inden vi pakkede vore kufferter ud - dagens drink hed Daydreamer's Daiquiri. Der var obligatorisk redningsøvelse, inden skibet afsejlede kl. 17.

Der var **"Ciao, Roma!" party** ved pooldæk ved afsejlingen. Vi sad 1 time i solen. Vi spiste en **dejlig fransk middag** i en





førsteklasses brasserie-style restaurant med meget fin service. Vi startede med et glas Prosecco og fik asparges og snegle til forret. Jeg fik stegt laks, og Karin fik en meget fin bøf med lækkert tilbehør, og så fik vi et glas Robert Mondavi hvidvin til. Vi fortsatte med en meget lækker ostetallerken med et glas Malbecvin, og sluttede med en dejlig creme caramel. Så gik vi til "**Welcome Aboard Show**" i Stardust Teater. Den meget veloplagte cruise director Archie fra Panama fortalte, at der er gæster fra 53 nationer - flest amerikanere og canadere. Et par i salen havde holdt sammen i 59 år og fik en flaske champagne. Der var ABBA-show, tryllekunstner, crooner og spanske dansere. Bagefter hørte vi lidt på **karaoke** i Medusa Lounge, inden vi gik i seng.



Søndag d. 19. april 2015: det var pragtfuldt vejr, da jeg stod op kl. 6 og gik i **fitnesscenteret** på 12. dæk. Jeg **trænede 1 time** på løbebånd og cykel. Vi gik til **morgenmad i hovedrestauranten "Grand Pacific"** - meget flot indrettet og maden er meget fin - vi fik melon, grapebrugt, omelet, juice, etc. Vi vaskede lidt tøj, og så var vi til "**cooking demonstration**" om formiddagen. Der blev demonstreret fremstilling af Homard au Beurre, Artichaut et Pomme de terre og California Roll Sushi.

Vort indtryk af skibet er meget positivt - det er 3. gang, vi er med Norwegian Cruise Line - vi har tidligere sejlet med Norwegian Star og Norwegian Epic. Niveaet er en klasse højere end Costa, MSC og Royal Caribbean Cruise Line. Indretningen er nobel

og meget gennemtænkt, og faciliteterne er fine. Serviceniveauet og underholdningsniveauet er også meget højt. Der er 4-5 complimentary restauranter og 6 specialrestauranter, hvor man betaler cover charge på 15 - 30 \$. På denne rejse har vi et specialtilbud, hvor specialrestauranterne er inkluderet, og vi har også en vinpakke inkluderet.



Vi gik hele vejen rundt om skibet udendørs på dæk 7, og spiste frokost udendørs på agterdækket i den dejlige restaurant "Great Outdoors". Her var **Beer Festival** med hornorkester og polkamusik. Vi fik dejlig caesar salat og hollandsk øl. Vi fortsatte til **cocktailparty** for gengangere. Den finske kaptajn holdt en lille tale og præsenterede nogle senior officers, og cruise consultant Kimberley fra Chicago overtog underholdningen og trak lod om en masse priser. Der blev serveret små lækkerier og drikkevarer. Vi sad ved siden af et kinesisk lærerpar fra USA.

Senere på eftermiddagen gik Karin op på soldækket og slikkede sol i en liggestol. Jeg arbejdede med min dagbog og Karins fotos, og gik i Stardust Theater, hvor de viste filmen "Gravity".



Der er 1100 besætningsmedlemmer ombord og det dobbelte antal passagerer. Vi er nu nået til at være **silvermedlemmer** i NCL's klubsystem, og derfor var vi inviteret til **cocktailparty** kl. 13. NCL har deres **Freestyle Dining** - man spiser hvor og hvornår man vil og med hvem - og der er intet krav mht. påklædning udover almindelig anstændighed.

I aften var der lagt an til **Norwegians Night Out** med feststemning - vi valgte at spise **middag** i den flotte "**Pacific Restaurant**". Her var flot varieret menukort - vi valgte begge laksemousse til forret, hovedretten var stegt laks til Karin og indisk vegetarisk til Martin. Vi fik Robert Mondavi hvidvin og Philippe Rothschild's "Mouton Cadet" rødvin - vores vinpakke tillader alt, som sælges i glas til under 10 \$. Vi var til **trivia-quiz** og **karaoke-konkurrence**, som var ret underholdende. Aftenens forestilling i Stardust Teater var et show med en græsk-tysk **tryllekunstner** - han fik en japansk dame i kimono op på scenen, hvilket var morsomt. Vi fik også besøgt det eksklusive shoppingsområde, som på dette skib er samlet helt bagtil på dæk 7.

Mandag d. 20. april 2015: Vi har på dette cruise fået et specielt tilbud på adgang til skibets specialrestauranter - de er lidt mindre, mere intime med førsteklasses mad og betjening. Men de er populære og skal reserveres i god tid. Hver aften får vi "Freestyle Daily" med masser af informationer om morgendagens program. Vi får også en Port Guide med informationer om stedet, vi ankommer til. Jeg var tidlig oppe og gik i gang med **1 times fitness** kl. 6, mens vi manøvrerede ind i havnen. Jeg cyklede 1 time. Vi spiste morgenmad udendørs på "Great Outdoors" med udsigt mod byen og Vesuv..

I dag lagde vi til i **Napoli**, og vi bestemte os for sightseeing på egen hånd - skibets arrangerede udflugter er for dyre (100 - 300 \$ pr. person) og også kedelige. Vi fik set **Duomo di San Gennaro** - katedralen er dedikeret til San Gennaro (St.-Januar) og **Castel Nuovo** - en imponerende borg ved havnen. Den har rødder tilbage til 1300-tallet. **Museo Archeologico Nazionale** - et vigtigt museum, der bl.a. fremviser den berømte Farnese-samling med romerske skulpturer og vigtige fund fra Herculaneum og Pompeji - det var meget stort og flot med imponerende statuer fra den romerske tid. **Teatro di San Carlo** - et af Europas ældste teatre var under renovering. En masse unge mennesker var samlet udenfor, og der var en del politi - mon de ventede på en rock-star?

Vi var i turistbureauet ved **Piazza Plebiscito** - en smuk plads anlagt af Napoleons svoger Joachim Murat. Det **kongelige slot** lå her, og det var dekoreret med en lang række fotos af personer, der havde mistet livet pga. den kriminelle vold. **Castel dell'ovo** - den ældste borg i Neapel med rødder i det 9. Århundrede - ligger på øen Megaris. **Piazza Municipio** var en central plads ikke langt fra havnen. Vi gik igennem et meget flot overdækket galleri til gågaden Via Toledo. Vi var med en flot Metro til Museet.

Vi gik **mindst 3 timer** om formiddagen. Efter museumsbesøget sad vi **på en bar og fik en øl** og checkede nyhederne på Internettet - ingen mails til os, mange afrikanske bådflugtninge druknede syd for Italien, og Prins Henrik var i Venedig i stedet for at deltage i fejringen af Dronningens fødselsdag. Karin ringede til Michael, og jeg ringede til Lissa. Vi tog en taxi tilbage til den overdådige cruiseterminal i



marmor - udenfor var en nyt monument til minde for dem, der mister livet på havet i søgning efter et bedre liv.



Tilbage på skibet fik vi frokost **udendørs** på 12. dæk med den flotteste udsigt, man kan tænke sig. Jeg fik dejlig caesar salad og pizza, mens Karin fik lidt indisk, kinesisk og thailandsk. Udvalget er stort, og det er lækkert. Vi faldt i snak med et par fra Skotland. Der var ikke mange mennesker ombord - alle var i land på ture og sightseeing. Men vi gik **nogle timer op i solen** - jeg fik læst lidt i den medbragte bog - "Boghandleren i Kabul" af Åsne Seierstad.

Vi var til aftenens show i teatret - musik, sang, dans. Vi havde bestilt bord til **Teppanyaki dinner** kl. 21, og sad sammen med par fra Dubai, Puerto Rico, New York og en herre fra Santa Monica i Californien. 2 kokke underholdt under madlavningen. Vi fik wasabi cocktail, misu suppe, tang salat, filet mignon/kylling/jumborejer og dessert med friske frugter. Bagefter kiggede vi lidt på løjterne i de forskellige lounges - nogle lærte at danse til WMCA og Staying Alive.

Tirsdag d. 21. april 2015: Vi sov godt og vågnede først, da skibet lagde til i **Messina**. Dagen startede med et voldsomt



regnvejr, men vi kunne alligevel spise vores morgenmad udendørs på agterdækket med udsigt over byen og Messinastrædet. Byen ligger meget bakket. Vi kunne se over til det italienske fastland. Ved havnen lå **Forte San Salvatore** fra 1537 med en gylden Jomfru Maria på en høj søjle. Messina er Siciliens tredjestørste by og en travl havneby.

Vi lå ved kaj ved siden af MSC Fantasia lige ved byens rådhus Municipatio. Her så vi en fin fontæne fra 1615 - Senatsbrønden. Vi gik til **domkirken - Duomo** - med tusindårig historie og verdens største astronomiske ur. Vi var inden i kirken, som var stor og enkel. Karin tændte som vanligt et lys for de døde - det er en automat, hvor man smider en mønt i, og så tændes et elektrisk lys. Ved domkirken var et **dejligt torv** med hyggeligt folkeliv - 3 sicilianske musikanter underholdt, og der var en fin hestevogn, som turisterne kunne fotografere (hesten var af plastic). Vi satte os på **Café Dolce Vita** og så på folkelivet. Kl. 12 kom der liv i det **astronomiske ur**, som er verdens største - løven brølede, hanen galede, Helligånden steg op af graven mellem 2 romerske soldater, en due fløj rundt, hvorved kirken steg op på mystisk vis og 2 kvinder - Dina og Clarenza - vogtede det hele, klar til at ringe med klokkerne ved angreb på byen. Imens spillede "Ave Maria". Der er også evighedskalender, ugedagsmarkering, og urskive, som viser planeternes stillinger og månens fase. Uret er bygget i Strasbourg i 1933.

Messina blev næsten helt ødelagt af et jordskælv 28. december 1908, der dræbte 75.000 mennesker. Fra afstand så vi vulkanen **Etna**, der er en meget aktiv vulkan. Karin viste, at **Santa Lucia** stammer fra Sicilien, og på Internettet fandt vi ud af, at hun stammer fra Syracuse, som ligger sydligt på Sicilien. Vi har set mange cypresser, pinjer, blomstrende træer og citron- og appelsintræer med frugter. Karin ringede til Michael, som var i sommerhus. Hun ringede også til Torborg.

Vi spiste som vanligt **frokost på agterdækket** - salat, pizza, buffet, og nu var det blevet solskin. Karin gik op og lagde sig på soldækket, og jeg gik i **fitnesscentret og trænede i 1½ time**. Vi fik i dag set skibets kapel, bibliotek, kortspilrum, og cigarlounge, og vi var forbi afsnittet med kunstværker - meget dygtige salgsfolk sælger kunst og holder auktioner. Vi har ikke truffet på andre skandinaver på dette cruise.

Vi havde bestilt bord i Restaurant Moderno, hvor der serverede



brasiliansk mad, hvor tjenerne går rundt ved bordene med det grillstegte kød - **churrascaria**. Vi sad ved et vinduesbord og nød aftensolen og udsejlingen fra Messina. Vi startede med den klassiske brasilianske drink caipirinha og fik også et glas argentinsk Malbec. Der var også en meget lækker salatbuffet - det har de i alle skibets restauranter. Vi fulgte op med **aftenkaffe på agterdækket**, hvor vi nød solnedgangen og udsigten mod Etna. Aftenens underholdning for os var et akrobatisk trapezægtepar i teatret, 7 sangere fulgte underholdningen op i Spinnaker Lounge med **melodier fra Broadway** og The West End, og The Jade Showband sluttede af med **A Tribute to Glenn Miller**. Vi fik meget sol i dag, og Karin gjorde en aftenopringning til Michael. Vores indonesiske kahytsteward havde i dag foldet håndklæder til en pingvin på sengen.



Onsdag d. 22. april 2015:
Jeg vågnede kl. 5, læste lidt og gik i **fitnesscentret** kl. 6 og **trænede 1 time** på gangbåndet. I dag havde vi en dag på havet rundt om det sydlige Italien. Der var klar blå himmel og sol, men havet var lidt uroligt med bølger på ca. 1 meter og hvide skumtoppe - man kunne lejlighedsvis mærke små rystelser i skibet. De tidligere dage har havet været helt roligt og azurblåt



som Middelhavet plejer at være.

Vi spiste **morgenmad** i hovedrestauranten "**Great Pacific**", hvor tjenerne serverer maden - de har bl.a. fine grapefrugter og andre frugter. Karin fik egg benedict med canadisk bacon. Vi sad ved et vinduesbord og nød udsigten. Formiddagens aktiviteter var bl.a., at jeg skrev på dagbogen på min medbragte computer, og vi ordnede forskellige praktiske ting som check af regning, planlægning af transfer i Venedig - vi var i biblioteket og kiggede i guidebøger - og vaskede lidt tøj.

Vi gik til et **møde med 3 af skibets ledende officerer** - kaptajnen, maskinmesteren og chefen for hotel- og

restaurantafdelingen. Der blev udleveret en brochure med tekniske detaljer om skibet. Motorerne producerer næste 100.000 HK. Der produceres 2700 m³ vand pr. døgn. De har kontakt med 17 satellitter og kender positionen med 1 meters nøjagtighed. Der er et "**Bridge Watching Room**", hvorfra man kan følge arbejdet på kommandobroen. Vi fik oplyst antallet af skandinaver ombord på dette cruise: 7 danskere, 5 svenskere, 4 nordmænd og 1 fra Finland.

I skibets atrium kiggede vi lidt på en underholdende kagedekorationskonkurrence - en herre fra publikum vandt over skibets chefkonditor og chefkokken. Vi spiste **frokost** i "**Great Pacific**" og var placeret ved det store agtervindue med flot udsigt. Vi fik burger og chokolademousse/creme caramel. Der var også arrangeret en udsalgsmarked i skibets butik, og vi købte en T-shirt til Sara. Efter frokost **lagde vi os på soldækket** et par timer. Vi var en stund til den søde cruise



consultant's reklameforedrag om fremtidige cruises, og så var vi i teatret og se **besætningens talentshow** - caribisk mavedans, filippinsk hip hop, thailandsk dans, indonesisk kunstmaler og en morsom gruppe, der optrådte som en romersk fontæne.



Dagens drink var Pisco Punch. Vi fik hilst kort på den finske kaptajn. Vi havde fået invitation til **Wine & Cheese Gathering** og samvær med skibets officerer. Vi sad sammen med et skotsk par, der i 30 år havde boet i Leyden i Holland - han arbejdede for ESA. Om aftenen spiste vi i den **italienske restaurant La Cucina**. Karin fik calamari, hummer med fetuccini og tiramisu, og jeg fik caesar salad med ansjoser, osso buco og tiramisu. Og vi fik chianti fra Toscana i denne meget dejlige restaurant. Skibet råder over 250 forskellige vine. Aftenens underholder i teatret var den **skotske sangerinde Brenda Cochrane** - en overvægtig humørbombe fra Glasgow. Hun sang til The Norwegian Jade Show Band - de bruger ikke meget båndet musik til shows i NCL. Der var White Night Party, men det hoppede vi over og gik i seng efter endnu en

pragtfuld dag.

Torsdag d. 23. april 2015: Mange var oppe ved 6-tiden for at se indsejlingen til Kotor - det minder om de norske fjorde med høje grønne fjeldsider og en vej og nogle huse langs vandkanten. Jeg fik **Early Bird Coffee** i cafeteriet - ved indgangen er placeret nogle ret feminine medarbejdere med spritflasker - "Washi! Washi!". Vi var nu i **Montenegro** - "Det Sorte Bjerg". Landet har en lang og ufredelig fortid i konflikter med nabolande, men løsrev sig senest fra Serbien efter en folkeafstemning i 2006. De er nu med i EU. Der er kun ca. 650.000 indbyggere. Den største by hedder Podgorica. Landet grænser til Albanien, Kosovo, Serbien og Bosnien Hercegovina.



Da Karin var kommet i tøjet, spiste vi morgenmad i cafeteriet på 12. dæk med udsigt mod Kotor. Udvalget i morgenmadsbuffeten er med stort, varieret og lækkert - man kan få næsten alt, hvad man kan ønske sig. Karin fik ringet til Michael - han skal lyse på Marianne Jelved i dag. **Kotor** er en meget fin og charmerende lille middelalderby med bymur, kirker,



torve, smalle gader og hyggelige caféer - den minder lidt om Dubrovnik. Her bor omkring 5000 mennesker. Vi blev **sejlet ind til byen med skibets tendere**, mens Jade lå for anker i fjorden. I tenderen hilste på en ung dansk familie fra Bagsværd - de havde en dreng på 4 år med, og det var deres 4. cruise med NCL. Der var 2 andre cruiseskibe på besøg i Kotor samtidig med os.



Vi **slentrede rundt i Kotor**, nød solen, fandt en café med WiFi, checkede mails og nyheder, sendte et par postkort til børnebørnene, satte en hilsen på Facebook og nød dagen. Vi var inde i et par kirker, og tændte lys i den serbisk-ortodokse kirke. Byen havde en **fantastisk bymur op ad bjergsiden** - næsten som den kinesiske mur. Der var mange små turistshopper, og vi købte en T-shirt til Bjørn og en fin kjole til Maja - hun skal have den i fødselsdagsgave. Byen har et katte-

museum, og Karin fotograferede et figentræ.

Frokosten spiste vi også udendørs på agterdækket med udsigt mod Kotor - det minder meget om Geiranger. Vi foretrak salatbuffeten. Om eftermiddagen lå vi i solen ved poolen. Og vi var en tur i en af de 4 store jacuzzi'er. Karin blev liggende i solen, men jeg gik i fitnesscentret og **trænede i 1 time**. Derefter mødtes vi i en af barerne og gik til gættekonkurrence og gættede **Beatles-melodier**. Dagens drink var Blue Lagoon. Vi tog imod **NCL's Cruise Reward** offer, så vi nu har indbetalt depositum på et fremtidigt cruise med NCL. Skibets bibliotek hedder SS United States og er ganske velforsynet med bøger.

Om aftenen havde vi igen bestilt bord i den dejlige **franske restaurant "Le Bistro"**. Forinden var vi til quiz og klarede os dårligt - men vi kompenserede med en Cruising Mary. Vi var også til show i teatret - **det store finaleshow**. Middagen var fantastisk - nogle betalte 99 \$ for at sidde ved restaurantchefens bord. Jeg fik Moules Poulette au Pernod, og Filet de Beuf Grillé. Karin fik Les Quatre Cornets og Duo de Canard.





Vi delte en elegant ostepanretning og fik creme brulée til dessert. Vi fik også Kir Royale, Mouton Cade, Drambuie og Portvin. Vores tjener var fra Nicaragua, og det var overtjeneren også, så vi fik snakket lidt om, dengang vi var i Nicaragua. Vi fik menukortet af ham - det skal hænges op hjemme i køkkenet. Underligt at den bedste franske restaurant, som vi har spist i, findes på et amerikansk skib i Middelhavet. **Bagefter dansede vi til "Strangers in the Night", inden vi gik i seng.**

Fredag d. 24. april 2015: Vi sov igen godt, og kunne om morgenen gennem køjet se, at det var godt vejr. Vi var i

Kroatien ved den dalmatiske kyst. Kroatien har en underlig hesteskoform, og erklærede sig selvstændigt i 1991, hvorefter fulgte krigen på Balkan 1991-1995. Landet er nu medlem i EU og Nato, og har ca. 4½ millioner indbyggere. Historisk har området været involveret i konflikter siden romertiden - Italien, Ungarn, Østrig, Serbien, Nazityskland har alle haft fingrene fremme. Hovedstaden hedder Zagreb.

Vi lagde til ved byen **Zadar**, som er en af de mange fine middelalderbyer langs kysten. Vi købte billetter for 12 \$ til en transferbus, som kørte os fra skibet til byen. Byen blev bombet kraftigt under 2. verdenskrig og af serberne i 1991-1993. Der findes et unikt **vind- og vand-orgel** og **Forum Bar**, hvor man sidder udendørs i romerske ruiner i skyggen af en kirke fra det 9. århundrede. Her kunne vi komme på Internettet - 15 havde kommenteret indlægget på Facebook fra i går. Der var mange børn og unge i den centrale bykerne. Gaderne var hyggelige, men ikke så hyggelige som i Kotor. Vi var på **Folkets Plads**, som er den centrale plads. Der var en del kirker. Kroatien havde deres egen valuta.

Vi spiste igen frokost på skibet - salat med ranch dressing, god is og kaffe. NCL er startet af den norske skibsreder Knut Kloster sammen med en amerikaner. Sidstnævnte brød hurtigt ud og startede Carnival Cruises. **Nu er NCL på børsen**, og en stor part ejes af den malaysiske Gening Group, der også har interesser i Oceania Cruises og Regent Seven Sea Cruises og mange andre ting. NCL har ca. 8 % af verdens cruisemarked. NCL var først med konceptet om egen ø, freestyle cruising og land-fly-cruise-arrangementer.

Jeg fik læst "Boghandleren i Kabul" færdig - den er god! Karin gik på soldækket, og jeg gik til fitnessrummet og **trænede 1 time**. Imens så jeg noget af en fransk film med Catherine Deneuve - den hed "Elle s'en va".



Om aftenen spiste vi **middag i Cagney's Steak House** på 13. dæk - et rigtigt Chicago Style Steak House, hvor de serverer importeret Angus kød fra USA. NCL's skibe får en masse madvarer fra USA, men køber også noget lokalt f. eks. grøntsager. Cagney's var den mest søgte af skibets specialrestauranter, så man skulle reservere bord i meget god tid. Vi fik rejecocktail, og Karin fik New York Strips, mens jeg fik filet mignon. Desserterne var raspberry crème brûlée og æble-is-dessert. Og så fik vi californisk hvidvin og rødvin og Kahlua og Baily's til desserten - igen en meget fin restaurantoplevelse. De havde også bison på menuen.

Vi var også til quiz, ballroom dancing og karaoke. Vi regnede ud, at vi har brugt vores adgang til skibets specialrestauranter for 260 \$ og drinkskort for 641,67 \$, - heldigvis havde vi begge dele inkluderet. En drink koster ca. 10 \$. Nu må vi hjem og tage en periode på vand og salat. Vi skulle pakke kufferterne og stille dem udenfor kahyttdøren inden sengetid.

Lørdag d. 25. april 2015: Jeg sov OK, men vågnede allerede kl. 5.30. Regningen for cruiset var kommet, og den var yderst rimelig. Jeg ville have været i fitnessrummet kl. 6 og træne 1 time, men jeg valgte at blive under den varme dyne. I dag **lagde vi til i Venedig**. Vi nød den sidste morgenmad og gik af borde ved 9-tiden og satte bagagen i en garderobe i cruiseterminalen.

Vi tog med en vandspurvogn til Markuspladsen, gik gennem de hyggelige gader til Rialtobroen og tilbage igen. Vi drak en kop kaffe i **Caffée Aurora på Markuspladsen**. Der var masser af mennesker på pladsen - også mange med fine uniformer og faner. Det var **Skt. Markus Dag**, og der skulle være procession i Markuskirken. På denne dag er det lokal tradition, at man **giver en rose** til sin elskede - og Karin fik også en. De blev solgt af personale fra Røde Kors.

Vi fortsatte vor vandring - vi **gik i alt over 3 timer**. Vi spiste **frokost på Ristorante Internazionale** på Riva Degli med fin udsigt mod S. Giorgio Maggiore-kirken. Mon den store rytterstatue var Victor Emanuel? Vi fik naturligvis pizza til $\frac{1}{2}$ liter hvidvin. Vi ringede til Michael, som vil hente os i lufthavnen i aften. Vi ringede til Frankrig - det var **Majas 5 års fødselsdag**, og hun skulle have 7 venner på besøg til fest. Vi ringede til Thomas, hvor alt stod godt til. Vandreturen fortsatte lidt rundt i de hyggelige gader, og vi sejlede tilbage til cruiseterminalen, hvorfra vi tog med **People Mover** fra cruiseterminalen til **Piazzale Roma**. Derfra gik bus til Aeroporto Marco Polo. Vi fik lidt at spise i Priority Pass Loungen. Vi fløj hjem fra Venedig med SAS og landede i Kastrup kl. 22.

Vi har været meget glade for dette cruise - skibet var elegant og nobelt indrettet med service og tilbud i topklasse. Vi har virkelig kunne benytte, at vi denne gang havde fri drinkpakke og fri adgang til specialrestauranterne. Det var et særtilbud, som vi havde taget imod. Vi har aldrig spist så godt som på dette cruise. Vejret har været perfekt, og anløbshavnene var interessante og nye for os. Vi havde en **udvendig kahyt** portside (port = left = 4 bogstaver) med et lille køje, hvor vi så en cirkel af himlen, havet eller kysten. Der var snævert i kahytten, men god opbevaringsplads og et dejligt badeværelse. Vi har næsten kun opholdt os i kahytten for at sove, for vi har haft mange aktiviteter i dagenes løb.



Alt var meget rent overalt på skibet, og det myldrede med personale fra over 60 nationaliteter. Vort helbred har været godt, om end Karin klagede over ondt i benene, når vi havde gået langt.

En af årsagerne til, at vi bestemte os for denne rejse var, at Karin gerne ville opleve lidt mere af Italien - hun syntes, at der manglede noget. Og hvad har vi så gennem årene oplevet af det smukke Italien? Her er en liste over, hvad vi husker:

1. kørsel i egen bil gennem Frejus-tunnelen fra Frankrig gennem Po-sletten via Milano til Schweiz
2. Palermo med Emma og Moana - Domkirken, Operaen hvor Don Corleones datter blev skudt i den 3. Godfather-film
3. 2 operaer i den store arena i Verona og efterfølgende hyggelig natlig spising på osteri - Victor Emanuels store rytterstatue - Romeo & Julie's balkon
4. En uge ved Gardasøen med vinsmagning i Valpolicellaområdet og gourmetmiddag i Bardolino
5. Besøg i de historiske krigsområder, som resulterede i, at Henri Dunant skabte Internationalt Røde Kors
6. Nogle dage i Venedig - alle seværdighederne inkl. Markuskirken, Rialtobroen, Dogepaladset med Sukkenes Bro, Vivaldis kirke, sejltur i gondol og Bellini-cocktail i Harrys Bar
7. Nogle dage i Padua - botaniske haver, Gallilei's talerstol og Giotto-kapellet
8. Rom på 7 timer - Piazza del Popolo, Den Spanske Trappe, Pantheon, Trevi-fontænen, Piazza Navona, Engelsborg, Peterskirken, Colosseum, Forum Romanum, Victor Emmanuel-monumentet og caféen som H.C. Andersen havde besøgt
9. Bari med hele familien - Julemandens kirke
10. 3 dage i Toscana - landskabet, maden, vinen, Sienna, Volterra, Montemerano, Saturnia
11. Genua - havnen, byen, akvariet, Marco Polos fængsel
12. Bus fra Milano til Savona - overnatning på Airport Hilton i Milano - bus fra Nice til Savona langs kysten
13. Civitavecchia - Roms havneby, hvor vi afleverede AVIS-bil og gik ombord i NCL's Norwegian Jade og sejlede til Venedig
14. Napoli - Vesuv, Museo Archeologica Nazionale, Piazza Plebiscito med det kongelige palads
15. Messina - Domkirken, Verdens største astronomiske ur, Strædet ved Messina, solnedgang over Etna
16. Italiensk stemning, mad, vin og musik på mange krydstogter med Costa Cruises og MSC
17. Og jeg har desuden haft følgende italienske oplevelser: konfirmandbusrejse til Gardasøen med besøg i Venezia, med mor og Steinar til Rom & Vatikanet, Sorrento og Capri med besøg i Vesuvs krater og i Pompeji (købte sko med papsåler og blev bestjålet), på tommelfingererture fra Østrig til Rom og fra Venezia til Schweiz, med Thomas og Rikke i bus til Venedig og Lido de Jesolo, til Rom for SOS International (forsøgt bestjålet af en gruppe romaer) og en ambulancetur gennem Midtitalien.

